



### **Βασίλης Χαλαμάμπους\***

Ο λόγος του Οσίου Παΐσιου, “Όποιον αγαπά πιο πολύ τον Θεόν και την πατρίδα, αυτόν να ψηφίσετε”, είναι καθοριστικός για μας τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ο λόγος αυτός καθορίζει την πολιτική στάση μας. Είναι όμως συνάμα και αρκετά δύσκολος, όταν πρυτανεύει το πάθος και η ιδιοτέλεια ή άλλες σκοπιμότητες. Για το καλό της Εκκλησίας, με ότι αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να ψηφίζομε μακριά από πάθη και ιδιοτέλειες.

Δεν είναι λίγοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που συχνά πυκνά ομιλούν για τον Όσιο Παΐσιο, αλλ’ όμως σ’ αυτό το θέμα της πολιτικής ψήφου, πεισματικά αγνοούν τις συμβουλές του, ακολουθώντας πεισματικά το πάθος τους.

Και δυστυχώς αυτή την παραγνώριση του Οσίου Παΐσιου την παρατηρούμε ακόμα και σε κάποιους Κληρικούς, ολίγιστους ευτυχώς, αλλά δυστυχώς τη ζημιά τους την κάνουν. Αυτό που προκαλεί ακόμα περισσότερη λύπη, είναι η προσπάθειά τους να πείσουν κι άλλους, σε τούτη την κατάντια τους.

Ενθυμούμαι στην Κύπρο κόμμα, το οποίο “ανήλθε” στην εξουσία, το πρώτο που προσπάθησε να κάνει ήταν να γίνει προαιρετικό το μάθημα των Θρησκευτικών, παράλληλα με την αλλαγή της ιστορίας της πολύπαθης Κύπρου.

Δεν έγινε όμως κατορθωτό. Ο σημαντικός και καθοριστικός ρόλος της Επιτροπής Παιδείας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, με πρόεδρο τον τότε

Μητροπολίτη Πάφου και σημερινό Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, απέτρεψε τούτη την ιδεοληψία τους.

Εμείς απλός λαός της Εκκλησίας κάναμε τον σταυρό μας και παρεπόμενα δεν ψηφίσαμε αυτόν που μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας των προεδρικών εκλογών τόνιζε το, "όπως εσείς έχετε τον Χριστό, εμείς έχουμε τον Μαρξ" ή που υποδείκνυε την αντίθετη ιδεοληψία του. Φυσικά και δεν θα ψηφίζαμε αυτόν που τόνιζε ότι "δεν έχει Θεόν", επηρεάζοντας πολλούς νέους στην ιδεοληψία του αυτή.

Δεν είναι λίγοι οι Χριστιανοί οι οποίοι δεν ακολούθησαν τα λόγια του Αγίου Παΐσιου, αν και γνώριζαν τη στάση του του τότε υποψήφιου προέδρου της Κύπρου, απέναντι στην Πίστη στο Θεό και πεισματικά τον ψήφισαν, επιβραβεύοντας με τον τρόπο τους την ιδεολογική αθεΐα.

Είναι πολύ λυπηρό ένας Χριστιανός από τη μια να ομολογεί ότι το πρώτιστο γι' αυτόν είναι η Πίστη και από την άλλη να γίνεται συνεργός και συνένοχος για την εκλογή κομμάτων με δεδηλωμένη ιδεολογική αθεΐα.

Κόμματα τα οποία εκ των προτέρων έχουν δεδηλωμένη την πολιτική τους απέναντι στα θέματα Πίστewς με βάση την ιδεολογική αθεΐα τους, σαφώς σε "βοηθούν" να επιλέξεις το "λιγότερο κακό", που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος.

Είναι πασιφανές ότι άθρη ιδεολογία τους ή μάλλον η ιδεοληψία τους, είναι αυτή που καθορίζει τη στάση τους. Η άθρη ή μάλλον αντίθετη μαρξιστική ιδεολογία τους καθορίζει τη στάση τους στα θέματα Πίστewς. Είναι το "Το βάσανο της μαρξιστικής σκλαβιάς", κατά τον Όσιο Παΐσιο.

Η εύκολη και επιφανειακή επιχειρηματολογία κάποιων δεν πείθει. Όπως η καλοσύνη ενός ανθρώπου που καταντά μασόνος, ποσώς δεν δικαιώνει τον δαιμονιώδη τεκτονισμό, έτσι και η οποιαδήποτε καλοσύνη ενός μαρξιστή, ποσώς δεν δικαιώνει τον αντίθετο μαρξισμό.

Δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί που υποτιμούν το αντιεκκλησιαστικό φρόνημα όσων ενστερνίζονται την αντίθετη μαρξιστική πλάνη. Εναπόκειται λοιπόν στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, το πως πρέπει να ψηφίσουν. «Οι ελιές με το λιγότερο δάκο φαίνονται ποιες είναι», κατά τη φράση του Αγίου Παΐσιου. Η νοσηρή εμπάθεια όμως, δεν αφήνει περιθώρια Ορθόδοξης σοβαρότητας και διάκρισης.

-----

\* Ο Βασίλης Χαραλάμπους είναι Κύπριος Θεολόγος.

[Πηγή](#)