



Nikos Maris

Πέρασαν σχεδόν 4 χρόνια από τα πρώτα λοκντάουν και το πάγωμα της ανθρώπινης δραστηριότητας συνοδεία δακρύων του «αρχόντος οφφικιαλίου» (φωτο). Αφού είδαμε τις καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες των απολυταρχικών, αντιεπιστημονικών πολιτικών, αφού ο πληθωρισμός έχει εκτιναχθεί και η αγοραστική δύναμη του καθενός έχει πέσει στο μισό, αφού η χώρα μας έχει καταχρεωθεί με τους υψηλότερους ρυθμούς δανεισμού παγκοσμίως τα τελευταία έτη, αφού η Ανατολή εν συνόλω ξεπερνάει πλέον κατά πολύ τη Δύση σε παραγωγικότητα και πλούτο, αφού τα μεγαλύτερα social media ζήτησαν επισήμως συγγνώμη για το σκοταδισμό της λογοκρισίας που επέβαλλαν ώστε να μην υπάρχει ελευθερία έκφρασης, όλοι είμαστε εδώ και συζητάμε για την αυριανή βροχή, την καριέρα της Μενεγάκη και το καμ μπακ του Λάκη Λαζόπουλου.

Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Κανένας δεν έχει ευθύνη. Και όχι μόνο αυτό: ούτε ένας πλέον δεν είχε υποστηρίξει ποτέ το λοκντάουν και τις υποχρεωτικότητες. Γνωρίζω προσωπικά αναρίθμητα άτομα που ενθάρρυναν την κρατική καταστολή με όποιο τρόπο μπορούσαν και σήμερα απλά «δεν γνωρίζαμε, τι να κάνουμε». Δεν ήξεραν ότι ένας αναπνευστικός ιός δεν καταπολεμάται με φυλάκιση σε εσωτερικούς χώρους. Λες και το δημοτικό σχολείο το πέρασαν με μέσον.

Έβαλε κανείς μυαλό; Όχι. Γιατί; Επειδή το παιδευτικό επίπεδο της πλειοψηφίας συντάσσεται με την επικρατούσα αυθεντία, χωρίς καμία ποιοτική εξέταση: «όλα τα

ΜΜΕ, όλοι οι πολιτικοί αυτό λένε, άρα αυτό θα είναι και το σωστό». Έλα μου ντε που συνήθως αυτό ΔΕΝ είναι το σωστό.

Την επόμενη φορά θα χρειαστεί να σε κλείσουν μέσα και να σου αρπάξουν την περιουσία επειδή θα είναι βλαβερή η ηλιακή ακτινοβολία, επειδή επίκειται τρομοκρατικό χτύπημα, ή επειδή λάβαμε μήνυμα από εξωγήινους. Ό,τι τρεντάρει σε κάθε εποχή. Η μορφή αλλάζει, η ουσία παραμένει ίδια από καταβολής κόσμου: Ελεύθεροι θα είναι μόνο όσοι αξίζουν την ελευθερία.

Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας έχωσι.
Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.
Αν γένης σφάγιον άτιμον ενός τυράννου, νόμιζε φρικτόν τον τάφον.

—Ανδρέας Κάλβος. Εις Σάμον.

Ανάρτηση του Παναγιώτη Αποστολόπουλου Πέρρου στις 30/8/2024.

[Πηγή](#)