



Σχόλιο σέ Δελτίο Τύπου τῆς ΠΕΘ γιά τό νεοεισαγόμενο μάθημα Ἠθικῆς στά Σχολεῖα

π. Βασίλειος Κοκολάκης

Ἡ Πανελλήνια Ἑνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἀγωνίζεται ἐδῶ καί χρόνια ἀπό τότε πού προέκυψε το θέμα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Ἀγωνίζεται κόντρα στόν ἄνεμο τῆς ἀθείας καί τῆς Νέας Ἐποχῆς μέ κείμενα, ἡμερίδες, συλλαλητήρια, συνεντεύξεις. Μέ σκοπό ὄχι μόνο τήν διατήρηση τοῦ ΜτΘ μέ ὀρθόδοξο χριστοκεντρικό περιεχόμενο, ὄχι μόνο τήν μείωση ἕως καί τήν ἔκλειψη ὀρθοδόξων καί μή ὀρθοδόξων μαθητῶν πού ζητοῦν ἀπαλλαγή, ἀλλά καί μέ στόχο γιά ὅσους τήν ζητοῦν, νά ἀντικαθιστοῦν τό κενό μέ κάποια ἄλλη ἐργασία στό σχολεῖο ἢ τήν παρακολούθηση κάποιου ἄλλου μαθήματος ἀπό τό ἤδη ὑπάρχον ἀναλυτικό πρόγραμμα. Ἐπ’οὐδενί ὁμως ἀπό ἕνα νέο μάθημα ἠθικῆς ἢ θρησκευολογίας.

Ἐπομένως ἔκπληκτος ἔμεινα μέ τό Δελτίο Τύπου τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ (Πανελληνίου Ἐνώσεως Θεολόγων) γιά τό νέο μάθημα τῆς Ἠθικῆς πού θά εἰσαχθεῖ στά σχολεῖα γιά τούς ἀπαλλασσομένους μαθητές ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.

Ἀρχικά λέει ὅτι «δέν ἀντιτίθεται στή συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου, καθώς θεωρεῖ ὅτι κινεῖται πρὸς τή σωστή κατεύθυνση». Ποιά εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ σωστή κατεύθυνση; Ποιός θά διδάσκει τό μάθημα τῆς Ἠθικῆς; Ὁ βιωματικός ὑποστηρικτής καί προπαγανδιστής τῶν προγαμιαίων σχέσεων καί τῶν ἐκτρώσεων; Μὴν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάκτυλό μας. Ὅταν λέμε Ἠθική στήν τρέχουσα

γλώσσα που είναι γλώσσα της Woke agenda έννοοῦμε σεβασμό στην διαφορετικότητα, δηλ. στην όμοφυλοφιλία, και σε όλες τις σεξουαλικές προτιμήσεις άνω των 100 μέχρι τώρα.

Στή συνέχεια γίνεται λόγος «περί σεβασμοῦ στή θρησκευτική ἐλευθερία ὄλων τῶν μαθητῶν καί φυσικά καί αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν πού ἀπαλλάσσονται, καθῶς εἶναι ἀπαραβίαστη, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα». Δυστυχῶς μέσα στίς κατηγορίες ἀπαλλαγῆς εἶναι καί οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὅπως γνωρίζετε, μέ μία ἀπλή δήλωση εὔκολα καί ἀδιαπραγμάτευτα, μέ τήν ἐλαφρᾶ τῆ καρδιά ἐνυπόγραφο συναίνεση τοῦ Διευθυντῆ καί ἐνίοτε καί τοῦ Θεολόγου τοῦ Σχολείου. Ὡς ἐκ τούτου καί τό Σύνταγμα παραβιάζεται καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Στε καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πού ἐπιτρέπει ἀπαλλαγή μόνο σέ ἀλλοδόξους ἢ ἀλλοθρήσκους ἢ ὄ, τι ἄλλο πλὴν τῶν βαπτισμένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Καί κανεῖς ἀπό ὄλους αὐτούς δέν διώκεται. Διώκεται μόνο αὐτός πού θά ἐλέγξει πῶς αὐτό εἶναι παράνομο.

Κατόπιν ἀναφέρεται ὡς «πρότυπο ἡ Εὐρώπη πού καί αὐτή ἔχει σχετικό μάθημα ἠθικῆς». Δέν μπορεῖ νά εἶναι πρότυπο τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἡ φραγκοκρατούμενη ἀντίχριστη Εὐρώπη τῆς ἀθείας καί ὑλικῆς εὐδαιμονίας. Μᾶς ἔδειξε ἐπανειλημμένα τό ἦθος της μέ τίς Eurovision καί μέ τούς φετινούς ἰδιαιτέρως Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες τῆς βλασφημίας τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τῶν παιάνων τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἐστερα ἀναφέρει πῶς «ἐντάσσονται οἱ ἀπαλλασσόμενοι μαθητές/τριες ὁμαλά στήν ἠθικοκοινωνική ζωή τῆς χώρας». Στήν ὀρθοδοξία ὁμως ἦθος καί δόγμα, αἰῶνες τώρα ἀλληλοπεριχωροῦνται. Πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς ὀρθόδοξοι θεολόγοι νά μιλάμε γιά ἄλλες ἀρχές; Καί βέβαια ἡ ἠθική πού θέλουν νά διδάξουν ἐπ' οὐδενί ταυτίζεται μέ τήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου.

Μετά ὑποστηρίζει πῶς «ὅπως οἱ ἀπαλλασσόμενοι πρέπει νά σέβονται τό δικαίωμα τῆς δικῆς μας θρησκευτικῆς ἐλευθερίας νά διδασκόμαστε τήν πίστη τῆς ἐπιλογῆς μας ἔτσι πρέπει καί ἐμεῖς νά σεβόμαστε τό δικαίωμα τῆς δικῆς τους ἐπιλογῆς». Καί πάλι θά ἐπαναληφθοῦμε. Σεβόμαστε κατ'ἀρχήν τόν κάθε ἄνθρωπο καί ὄχι ἀπαραίτητα αὐτό πού πιστεύει. Ὅπως γίνεται σέ ὄλους τούς τομεῖς σέ ὅλα τά θέματα. Ἄλλο τό ἕνα, ἄλλο τό ἄλλο. Ἀλλά γιά συμβατικούς λόγους ἐπικοινωνίας λέμε ὅτι βεβαίως ὀφείλουμε νά σεβόμαστε τήν ἐπιλογή τῶν ἀλλοδόξων ἢ ἀλλοθρήσκων ὅπως λέει ἡ ἐγκύκλιος δηλ. τόν ἀθεϊσμό, τόν ἀγνωστικισμό τους καί τήν θρησκευτική τους πίστη. Ἐδῶ ὁμως δέν πρόκειται γι' αὐτό. Μέ τό δεδομένο τῆς ἀπαλλαγῆς ὁποιοδήποτε μαθητῆ ἀπό τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μέ μία ἀπλή δήλωση, μαζί μέ τούς ἄλλους μαθητῆς ὅσοι ὀρθόδοξοι μαθητῆς πάρουν ἀπαλλαγή θά ὑποστοῦν μιᾶ πλύση ἐγκεφάλου, τήν νεοεποχῆτικη «κατήχηση» μιᾶ ἀνήθικης «ἠθικῆς» πού θά εἰσάγει τὰ νέα παιδιὰ στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης ἐπανεκκίνησης, τῆς ἀνατροπῆς ὄλων τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν. Δέν θά μπορούσαν νά πᾶνε σέ ἄλλο μάθημα, σέ ἄλλο τμήμα τῆς τάξεώς τους, ὅπως γινόταν τόσα χρόνια; Γιατί νά μπεῖ ἡ ἠθική;

Ὅταν ἐξάλλου ἐφαρμόζεις τούς νόμους τοῦ Συντάγματος μιᾶς χώρας, προσαρμόζεις τά δικαιώματά σου ἐντός τῶν ὀρίων αὐτοῦ τοῦ Συντάγματος. Ἄν ἡ

Ἑλλάδα ἔχει ἓνα Σύνταγμα πού ξεκινᾷ μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐξυπακούεται ὅτι ὁ μαθητής πολίτης ὑποχρεοῦται νά ἀκολουθήσει τό ἀναλυτικό πρόγραμμα σπουδῶν αὐτῆς τῆς χώρας, τῆς ὁποίας ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ ὀρθόδοξη. Διαφορετικά νά πάει ἄλλοῦ νά σπουδάσει.

Καί τέλος γράφει σάν ἀντιπρόταση κάποιων πώς «ἓνα μάθημα θρησκευολογικό εἶναι προτιμότερο ἀπό τήν Ἠθική». Πρέπει νά ἐπισημάνουμε σέ αὐτό τό σημεῖο ὅτι καί τά δύο εἶναι προβληματικά. Ὁ μισόχριστος καί μισάνθρωπος ἀντίδικος θέλει νά πετύχει τήν ἀπώλεια τῶν ψυχῶν τῶν νέων εἴτε μέσα ἀπό τοὺς θεοὺς-δαίμονες τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ὅπως λέει ὁ προφητάναξ Δαβίδ καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός εἴτε μέσα ἀπό τοὺς θεοὺς τῆς σάρκας πού θά προβάλλονται μέσα ἀπό τήν κοσμική ἠθική.

Συνεπῶς, ἡ ἀπόφαση τοῦ Υπουργείου Παιδείας νά ὀρίσει γιά τοὺς αἰτουμένους ἀπαλλαγὴ ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἓνα μάθημα Ἠθικῆς, μέ ἀντίχριστες προϋποθέσεις καί ἀντίχριστο χαρακτήρα δέν προβάλλει καθόλου λογική, παιδαγωγική, συνταγματική, λειτουργική καί νόμιμη.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοκολάκης εἶναι Θεολόγος – Φιλολόγος καί ἐφημέριος Ἱ.Ν. Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ

[Πηγή](#)