



Τι έγραφε το 1977 ένας δασολόγος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» για την (από τότε!) έξαρση των εμπρησμών.

## **Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης**

«Πέραν ωρισμένου βαθμού η ξηρασία είναι τοιαύτη, ώστε οιαδήποτε πλέον αύξησης της θερμοκρασίας ουδέν δύναται να προσθήση»

Φέτος έχουν στοχοποιήσει το πανέμορφο Λιτόχωρο[1] και το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος μας, τον Όλυμπο[2].

Γιατί άραγε;

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 25ης Αυγούστου 2024, μεταξύ 04.00 και 05.00!

Θα μας πουν, άραγε, ότι αιτία και αυτής της φωτιάς είναι η δήθεν ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ή/και τα ακαθάριστα οικόπεδα; Ή μήπως θα τα ρίξουν σε κάποιον κεραυνό;

Η συγκεκριμένη πυρκαϊά, και, ειδικότερα, η ώρα κατά την οποία ξέσπασε, καθιστά επίκαιρο ένα πρωτοσέλιδο της 9ης Σεπτεμβρίου 1977 της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ», όπου είχε δημοσιευθεί άρθρο ενός ανώνυμου δασολόγου με τίτλο «Οι καταστροφικοί εμπρησμοί του δασικού μας πλούτου – Τα πραγματικά αίτια».

Στην εισαγωγή του κειμένου του ο αρθρογράφος σημείωνε ότι:

Η έξαρσις των εμπρησμών δασικών εκτάσεων κατά το τρέχον έτος, υπερακοντίσασα παν προηγούμενον εις την ιστορίαν της Γενικής Διευθύνσεως Δασών του υπουργείου Γεωργίας, δικαίως χαρακτηρίζεται όχι μόνον από τους δασολόγους και τον εν γένει δασικόν κόσμον, αλλά και από το σύνολον της κοινής γνώμης, ως εθνική συμφορά. Μοναδικήν παραφωνίαν εις την πάνδημον αγανάκτησιν αποτελούν αι γνωσταί «καθησυχαστικά» δηλώσεις των αρμοδίων υπουργού και υφυπουργού Γεωργίας. Δεν γνωρίζομεν ποίοι οι εισηγηθέντες τας τοιαύτας δηλώσεις. Είμεθα όμως υποχρεωμένοι να δηλώσωμεν κατηγορηματικώς ότι πάσαι αι εν λόγω αιτιολογίαι, πλην της περί εγκληματικής ενεργείας, στερούνται απολύτως οιασδήποτε επιστημονικής βάσεως και αποτελούν προχειρολογίας και αυτοσχεδιασμούς καταλλήλους, ίσως, διά λαϊκήν κατανάλωσιν, αναξίους όμως επιστημόνων δασολόγων. [...] Επίσης, όλως αντιεπιστημονικά είναι τα περί υπαιτιότητος της υπερβολικής θερμοκρασίας.

Το επιχείρημα που προεβλήθη από τον ανώνυμο δασολόγο για να τεκμηριώσει το αντιεπιστημονικόν της προβληματικής απόψεως «περί υπαιτιότητος της υπερβολικής θερμοκρασίας» (μιλώντας με νεοταξίτικους όρους: περί υπαιτιότητος της κλιματικής κρίσης), η οποία αναμασάται επί 47 χρόνια, δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, της δέουσας προσοχής:

Πέραν ωρισμένου βαθμού η ξηρασία είναι τοιαύτη, ώστε οιαδήποτε πλέον αύξησις της θερμοκρασίας ουδέν δύναται να προσθήσῃ. Απόδειξις ότι το μέγιστον ποσοστόν των πυρκαϊών εμφανίζεται όχι κατά τας θερμότερας ώρας (11 π.μ. – 3 μ.μ.), αλλά μετά την δύσιν του ηλίου, συχνότατα δε κατά την νύκτα.

Είναι εντυπωσιακό ότι, όπως εν έτει 2024, έτσι και εν έτει 1977, διατυπώνονταν κι άλλες παρεμφερείς δικαιολογίες για την εξήγηση των εμπρησμών. Οι αυτόματες αναφλέξεις και τα σπασμένα γυαλιά ήταν στο προσκήνιο από τότε. Ο ανώνυμος δασολόγος της «ΕΣΤΙΑΣ» τοποθετείτο ως εξής:

Όσον αφορά δε τα περί «αυτομάτου αναφλέξεως» και περί αναφλέξεως εκ «σπασμένων υάλων», τα ψελλιζόμενα από ωρισμένους δασολόγους, τα αντιπαρερχόμεθα ως ανάξια επιστημονικής αντικρούσεως. Ομοία, τέλος, απάντησις προσήκει και εις τον –ευτυχώς ανακληθέντα, διά μεταγενεστέρας κυβερνητικής ανακοινώσεως– ισχυρισμόν του υπουργού Γεωργίας, καθ' ον υπεύθυνοι είναι οι «χουντικοί» και οι «άκροι αριστεροί»!

Η συνέχεια του παλαιού αυτού κειμένου είναι αποκαλυπτική τόσο για τα προπαγανδιζόμενα αίτια των εμπρησμών όσο και για την (προφανώς σκόπιμη) αποδυνάμωση της δασικής υπηρεσίας και την υποβάθμιση των δασοπυροσβεστών,

που οδήγησαν στην έξαρση των εμπρησμών του έτους 1977:

Κατά ταύτα, και κατά το τρέχον έτος, αι πηγαί των εμπρησμών παρέμειναν αι αυτά: α) αμέλεια, β) πυρπόλησις καλλιεργειών (καλαμιές), γ) καύσις απορριμμάτων και δ) «άγνωστα» αίτια, δηλαδή εγκληματικά ενέργειαι εκ προθέσεως, διά δημιουργίαν βοσκοτόπων, επέκτασιν ιδιοκτησιών και εκδίκησιν. Οι εκ της τελευταίας ταύτης αιτίας εμπρησμοί, συμφώνως προς τας υφισταμένας στατιστικάς, αποτελούν το 17% του συνολικού αριθμού των πυρκαϊών. Η έκτασις, όμως, των εκ της αιτίας ταύτης καταστροφών υπερβαίνει, κατά πολύ, το σύνολον των ζημιών, αίτινες προκαλούνται εξ όλων των άλλων αιτίων. Και ακριβώς των εκ της αιτίας ταύτης (εκ προθέσεως) εμπρησμών, παρετηρήθη κατά το τρέχον έτος έξαρσις. Οφείλεται δε αύτη εις την αποδιοργάνωσιν και συστηματικήν υποβάθμισιν ολοκλήρου της Δασικής Υπηρεσίας, ήτις εσημειώθη κατά το τελευταίον έτος, κατά το οποίον θα έλεγε κανείς ότι φιλότιμος κατεβλήθη προσπάθεια να «ξηλωθή» παν ό,τι είχεν επιτευχθή κατά τα προηγηθέντα δύο πρώτα έτη της Κυβερνήσεως Καραμανλή [...]. Διά της χορηγήσεως δε καταλλήλων εντολών εις τους τότε το πρώτον προσληφθέντας δασοπυροσβέστας, οίτινες είχαν εγκατασταθή εις καιρίας θέσεις, όπως λαμβάνουν τα στοιχεία παντός υπόπτου διερχομένου, ιδία κατά τας νυκτερινάς ώρας, εδημιουργήθη εις πάντας η πεποίθησις ότι υφίστανται όργανα, τα οποία παρακολουθούν τα γινόμενα.

Πάντα ταύτα, όμως, από έτους συστηματικώς υπεβαθμίσθησαν, και οι δασοπυροσβέσται, δι' ους είχεν ετοιμασθή νομοσχέδιον περί ιδρύσεως «Δασοπυροσβεστικού Σώματος», υπεβιβάσθησαν εις δασοφύλακας.

Είναι πλέον ηλίου και πυρός φαινότερον:

Η κοινή λογική, σε συνδυασμό με την ανάλυση των διαχρονικώς (μη) πεπραγμένων εκ μέρους των ανευθυνουπέθυνων υπουργών της Νέας Δικτατορίας (φυσικά το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες κυβερνήσεις, που μπορεί να είχαν διαφορετικά χρώματα και ονόματα, αλλά προσκυνούσαν τον ίδιο Ανθέλληνα αόρατο μαριονετίστα), τροφοδοτούν την βάσιμη υπόνοια ότι:

Οι φωτιές ξεσπούν με την ανοχή ή με την καθοδήγηση της ίδιας της κυβέρνησης. Αυτή είναι μία εκδοχή που δεν μπορούσε να συλλάβει ο ανθρώπινος νους των παραδοσιακά σκεπτόμενων πολιτών του 20ού αιώνα, οι οποίοι είναι λογικό να θεωρούσαν ότι ο πρωθυπουργός, οι βουλευτές και οι υπουργοί τους υπάρχουν για να προστατεύουν τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Στον Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο μας, όμως, συμβαίνουν όλα τα ανάποδα και ανορθόδοξα. Άρα, οι προστάτες μας είναι εξ ορισμού οι καμουφλαρισμένοι εξολοθρευτές μας.

Εν πάση δε περιπτώσει, ο πατερ(Κ)ούλης και η παρέα του τρίβουν τα χέρια τους από χαρά, κάθε φορά που γίνεται παρανάλωμα του πυρός ένα ακόμη δάσος, το οποίο θα ανταλλάξουν, αργά ή γρήγορα, με τις φρικαλέες προπέλες που προωθεί η φυσιοκτονική ατζέντα της Νέας Τάξης Πραγμάτων[3]. Το (χαμο)γελαστό πρόσωπο του πρωθυπο\*ύ\*ργου μας Κυριάκου Μητσοτάκη, οσάκις επισκέπτεται τα καμένα, είναι αψευδής μάρτυς των προλεχθέντων.

Κάθε κυβέρνηση, πρωτίστως δε αυτή που μας ξεΚΙΚΙΛΙΑζει από το 2019[4], είναι ο νούμερο 1 άορατος-μασκοφορεμένος εχθρός του λαού και της πατρίδος μας.

Όσο, όμως, οι πολίτες αδιαφορούν ή, ακόμη χειρότερα, ψηφίζουν τους βασανιστές και «πυρομανείς πυροσβέστες» τους, ελπίδα για να σταματήσει η εωσφορική συμφορά που μας βρήκε δεν θα υπάρξει.

Ας το ξαναπούμε: Στον ανάποδο κόσμο μας, οι μάσκες φορέθηκαν για να καταπέσουν!

Ως εκ τούτου, ο κορωνοϊός ήταν το αναγκαίο κακό, που μας άνοιξε τα μάτια, για να δούμε να ξετυλίγεται ενώπιόν μας το ζοφερό κουβάρι της κυβερνητικής κτηνωδίας σε όλο της το μεγαλείο.

Το εδώ αναδειχθέν άρθρο της «ΕΣΤΙΑΣ» του 1977 μάς βοηθεί να συνειδητοποιήσουμε ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχει παρέλθει περίπου μισός αιώνας πυρπόλησης των δασών μας, αλλά στην ουσία τίποτε δεν έχει μεταβληθεί, με εξαίρεση τον αριθμό των καμένων εκτάσεων, που πλέον είναι δυσθεώρητος:

Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, παντού αποκαΐδια, με καρμπόν ορολογία και προκλητική αδιαφορία.

- 
1. <https://www.kathimerini.gr/society/563178241/litochoro-esvise-i-fotia-stin-plaka-paramenoy-n-epi-topoy-dynameis-tis-pyrosvestikis/>
  2. <https://www.protothema.gr/greece/article/1531330/olubos-purkagia-se-dusvati-periohi-stin-karua/>
  3. <https://www.evima.gr/eidiseis-evvoia/evvoia-pou-tha-kataskevastei-aioliko-parko-gigas/>
  4. Αυτός που μας (ξε)ΚΙΚΙΛΙΑ(ζει)

[Πηγή](#)